

Donderdag 5 mei

Daar zijn we. De reis was goed en op tijd, alleen bij de duane op Bali duurde het erg lang. Ja, dit is Bali.... pelan pelan. Eerst een vakantie in Bali tot 13 mei. Daarna gaan we naar Bandung.

Vrijdag 13 mei

Nu ik dit typ moet ik meteen denken aan vrijdag de 13e. Maar we gaan toch, komt wel goed. Om 14:35 uur vliegen we van Den Passar naar Bandung en komen daar om 15:20 uur aan. 1 uur en 3 kwartier vliegen. Even rekenen en het klopt niet zou je denken. Door 1 uur tijdsverschil tussen Bali en Java klopt het wel. Tot de volgende keer in Java.

De vlucht was goed. Eenmaal op het vliegveld moesten we een taxi zoeken. Dus wij naar buiten. En wie staat daar Zr Edmunda en Zr Jeanne met een chauffeur en werden meteen ontvoerd. We reden meteen naar het klooster. Zr Edmunda had het grootste woord in goed Nederlands. Haar mond, glimlach en lach deed me meteen denken aan mijn oma Janssen. Daar aangekomen maakten we meteen kennis met de andere zusters. En er kwamen er steeds meer binnen, Na de koffie hebben we de website laten zien en wat wijzigingen aangebracht. Hier is geen internet maar de website staat op de laptop. Daarna eten, dat was lekker en genoeg. Na het eten nog wat kletsen en de zusters gingen om 21:00 uur naar bed. Zij moeten om 04:30 uur op en om 06:00 uur is het ontbijt. Wij mochten blijven liggen maar om 07:30 uur gaat de wagen naar het bejaardenhuis dus dan moesten we klaar staan. Ik dus de wekker op 05:30 uur gezet.

Zaterdag 14 mei

De wekker (niet onze maar een moskee in de buurt) ging om 04:30 uur af. Toen waren we toch wakker dus er uit en douche. Ik ben toen buiten gaan zitten om dit verslag verder te typen. Het vreemde wat ik vond is dat ik als laatste naar bed ging, maar toen ik vanmorgen uit de kamer kwam, waren de ramen al open en de asbak al schoon. Kabouters of vroege zusters? Vandaag naar Cimahi. We waren erg welkom want ze hadden een bord gemaakt met Selamat Datang (Welkom) en onze namen er op.



*Het welkomstbord.*



*Bij de oma's.*

Even iedereen groeten met een handje geven. Daarna kregen we een rondleiding door het huis. Eerst bij de Oma's en daarna bij de Opa's. Veel film en foto's gemaakt, die zien jullie later wel.



*Ad bij de opa's.*

Na het ouderenhuis naar een ereveld. Toen we terug waren kregen we weer een rondleiding door de

kliniek bij het klooster en de school. Om 12:00 uur waren we weer in het klooster waar Zr Jeanne al op ons stond te wachten want ze wilden wat doornemen over de kinderadoptie. En dat noemen ze hier Plan Plan. En om 12:30 uur lunch. Nu na de lunch even de berichten bij werken en dan op internet zetten. Dat hebben ze hier ook hebben we net ontdekt.

Zondag 15 mei

Vandaag uitslapen, nou uitslapen, die wekker bij ons in de buurt begint op zondag ook om 04:30 uur. Daarna wel wat geslapen maar niet veel, om 6 uur er uit. Jolanda ook dus om 07:00 uur zaten we met Zr Edmunda aan het ontbijt. Vandaag nog wat gegevens door genomen en Zr Edmunda heeft haar eerste PC les gehad. Ze kan al door een document scrollen. Er gaat voor haar wel een wereld open door al die moderne apparatuur, laptop, mobiel. Je kan meer met een mobiel als alleen bellen en SMSen. We hebben veel te bespreken als we terug zijn dus reken maar op een dag vergaderen. Verder rustig aan.

Maandag 16 mei

Ik was vroeg wakker, 03:45 uur en was net te laat om de ramen open te doen. Zr Immaculate was me net voor. Bij het ontbijt vertelde Zr Edmunda dat ze gedroomd had. Ze moest naar de dokter en kon de weg vinden met de navigatie van mijn mobiel. Dat had ik haar gisteren laten zien. Een wonder, alle wegen van de wereld in een klein kastje. Ook nog dat je om je heen kan kijken door het mobiel te draaien. Vandaag om 08:30 uur naar Jakarta. 2.5 uur rijden naar Pondok Si Boncel. Daar een rondleiding gehad door het weeshuis. Voor mij gewoon een rondleiding, voor Jolanda waren het veel indrukken. Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen. Misschien dat Jolanda het verslag van vandaag maar moet afmaken.



*Kinderen in het weeshuis.*

Dinsdag 17 mei

Om 07:00 uur vertrekken we naar het station om daar de trein naar Kroya te nemen. Waar we opgehaald worden door de zusters uit Purwokerto. 4 uur met de trein en dan nog 1 uur naar Purwokerto. Ik hoop dat ze daar ook internet hebben dan kan ik het weer regelmatig uploaden. Tot in Purwokerto.

De reis was goed. Luxe treinstel met AC, mooi uitzicht en schoon. De reis begon om 08:00 uur en eindigde 5.5 uur later in Kroya. We werden opgehaald door een chauffeur met 3 Zusters. Zr Fidelis, zr Agnes en Zr Rosemarie. Daarna nog een klein uur met de auto naar Purwokerto. Het is hier wel weer warmer dan in Bandung. Hier hebben we het luxe, ieder een eigen kamer dus na ruim 30 jaar weer eens gescheiden slapen. Ze hebben hier alleen éénpersoonsbedden.

Woensdag 18 mei

Om 07:00 uur vertrokken we naar Baturaden. Daar hebben ze een opleidingscentrum in de bergen. Heerlijke temperatuur van 20 graden. Daar hadden we ook een mooi uitzicht op Gunung Selamat. Daarna naar het ziekenhuis in Purwokerto. Wij konden het nog van foto's. Een grote bouwplaats met alleen beton en wat elektriciteit kabels. Nu waren de verdiepingen al klaar en waren ze bezig het meubilair te plaatsen. Aan fase 2, de andere vleugel, waren ze net begonnen. Het grasveld achter het ziekenhuis moet een grote parkeerplaats worden.



*Hoofdingang Ziekenhuis.*

Na het ziekenhuis gingen we weer terug naar de zusters waar bij de achteringang, en het huidige ziekenhuisje de standplaats is van de Becak-rijders. Een heel stel vriendelijke en spontane becak-rijders stonden ons op te wachten. Ze hebben nu allemaal een eigen Becak en denken nu na over uitbreiding voor hun inkomsten. Na het eten gingen we met Zr Agnes naar de supermarkt. Natuurlijk met de Becak. Jolanda en Zr Agnes in de voorste en ik in de achterste Becak. Een hele ervaring. s'avonds heb ik de zusters de films laten zien van de projecten tot nu toe.



*Zr. Agnes en Jolanda bij de Becak.*

Donderdag 19 mei

Om 06:15 uur vertrekt de bus naar Yogyakarta. Daar zullen we Br Kirjo en Br Sarju ontmoeten. De reis hebben we achter de rug. Soms over binnenweggetjes met grote gaten, soms een goede weg met 100/Km/u ook al is de weg smal en komen er tegenliggers aan. Maar we hebben het gehaald. We hebben na aankomst, natuurlijk, eerst gegeten en daarna zijn we naar het andere klooster geweest waar Zr Agnes haar kantoor heeft. Daar kregen we foto's van Flores. Die komen later op de site. Nu even uitrusten van de reis.

Vrij dag 20 mei

Vandaag hebben Br Kirjo en Br Sarju ons opgehaald en zijn we naar hun werkplaats gegaan.



*Br Kirjo en Br Sarjo.*

Zij leiden een aantal jongens op voor hout- en metaalbewerking. 9 daarvan wonen ook bij de werkplaats. Nu zijn ze van plan om voor jongens die geen thuis hebben een slaappleats te maken. Nu slapen ze in een hoekje van de werkplaats. Overdag gaan zij naar school en daarna leren ze in de werkplaats een vak. Wij kregen van Br Kirjo ieder een zelfgemaakte Wayang Kulit pop. Deze is origineel en van leer gemaakt. Prachtige poppen.



*Wayang Kulit poppen.*

Verder zijn we met Br Sarjo nog naar de traditionele batikmarkt geweest in Yogya. Daarna nog even naar een straat met allemaal winkels die keramiek verkochten. Op die plaatsen hebben we niets gekocht. Het is in Bali, wel met onze Balinese vriend Harrie, toch goedkoper. Hij krijgt Bali prijzen. Toen we weer bij de zusters waren kwam Zr Agnes ook weer langs. Zij vroeg of wij vanavond naar het andere klooster wilden meegaan. Zij had van ons verteld en daar wilden ze de foto's zien. Dus wij na het eten daar een foto en video show gegeven.

Zaterdag 21 mei

Om 08:00 uur komt Zr Agnes weer naar ons en dan gaan we naar Ambarawa en Tuntang. Dit heeft niets met de projecten te maken maar daar moeten we een kaart en geld gaan afgeven aan Desy, een vrouw die vroeger financieel geadopteerd is door iemand uit Veldhoven. Zij gaat binnenkort trouwen. Ook is Jolanda's vader daar geboren, dus even rondkijken. Op de weg daar naartoe komen we ook door het asgebied van de vulkaan "Merapi". We hebben Desy gevonden en het Kado afgegeven. Daarna naar Tuntang en wat opnamen gemaakt. Toen de bergen in. Eerst via een redelijke weg daarna via een weg vol met gaten. Hoe diep die waren konden we niet zien omdat het is gaan regenen. Dat kan even hard gaan. We kwamen in Rawaseneng bij een ander klooster. Natuurlijk weer met een polikliniek, apotheek en lagerschool. Daar hebben we voor de verandering eens gegeten. Maken, maken en nog een maken. Verhongerden doen we hier niet. Op de terugweg door Magelang. Je kent het verkeer wel op een mooie dag bij de Efteling. Nou zo iets hadden we ook

bij de Burubudur. Bussen vol met toeristen en dan ook nog een hoop wagens met toeristen. Van een 2 baans weg maken ze meteen een 4 baans weg. Daarna waren er ook nog eens wegwerkzaamheden. Dus een hele drukte en waren om 18:00 uur pas thuis. Even de foto's en video van Desy online zetten en mailen en ook het verslag bijwerken. Uitgerekend nu zijn er problemen met de internet verbinding. Ik probeer het later vanavond nog eens, anders morgenvroeg. Lukt dat niet dan hebben we maandagavond zeker internet in Bali.

Zondag 22 mei

Om 16:15 uur gaat onze vlucht naar Bali. Tot in Bali..... Vanavond om 19:00 uur in het eerste hotel in Jembaran Bali. Allebei moe dus even naar de Mac voor een snelle hap en dan pitten. Hier blijven we tot 1 juni.

Slotwoord:

Het was een speciale vakantie. Veel nieuwe dingen gezien en veel mensen leren kennen. Ook voor het eerst in mijn leven het kloosterleven meegemaakt. Het was anders dan ik verwacht had, de hele dag bidden, in de tuin werken en trappistenbier brouwen. Zo was het nou ook weer niet. Ze hebben allemaal hun werk, zelfs als ze met pensioen zijn. Maar ik blijf toch liever chauffeur, en s'avonds een pilsje. We hebben ook veel nieuwe verhalen gehoord, update's van verhalen die we al konden en nieuwe ideeën opgedaan. Het blijkt wel dat als we thuis zijn weer een hoop werk hebben o.a. met het zoeken naar sponsoren.

Donderdag 2 juni

Vanmorgen om 06:30 op Schiphol geland en dan met de trein naar Eindhoven.